



## Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö

### Verksamhetsberättelse 2019

Vi i lokalföreningen ser tillbaka på ett år med många goda möten, aktiviteter och samarbeten i fredens tecken. Vi har under året gjort oss hörda på många olika sätt, inte minst gentemot våra politiker.

Svenska Freds intressegrupp för kärnvapenedrustning, där vår lokalförening är sammankallande, har varit fortsatt aktiv. Gruppens medlemmar, spridda över landet, har hållit regelbundna telefonmöten ungefär en gång i månaden. Under året har vi bytt namn, från "Kärnvapengruppen" till till "Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Grupp för en Kärnvapenfri Värld".

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen var en av remissinstanserna till regeringens enmansutredare Lars-Erik Lundins "Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen". Vår grupp skickade in en lista med punkter som Svenska Freds tog med i sitt remissvar. Bl.a. tog vi upp nödvändigheten av att Sverige för en självständig utrikes- och säkerhetspolitik som inte viker sig för tillfälliga ekonomiska intressen, att vi måste visa solidaritet med de som redan drabbats av atombombningar och provsprängningar, att ett kärnvapenförbud blivit än viktigare i och med att USA och som konsekvens av detta även Ryssland dragit sig ur INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces), och inte minst att beslutet att inte skriva på avtalet ger stora trovärdighetsproblem för svensk demokrati. Punkterna i sin helhet, och en hel del annat om gruppens arbete och tips på andra evenemang mot kärnvapen, finns på gruppens blogg: <http://karnvapengruppen.blogspot.com/>

Vykortskampanjen med Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld som avsändare, med uppmaning till Sveriges statsminister att skriva under kärnvapenförbudet, har fortsatt in i detta år. I mars skickades en bunt med kort till Kristianstads FN-förening. Vykorten spreds också på Malmö European Forum den 4 maj, ett heldagsevenemang inför EU-valet på Kvarnby folkhögskola, med många föreläsningar kring fred, social och ekonomisk rättvisa och miljöfrågor. Lokalföreningen var medarrangörer, huvudarrangörer var Jordens Vänner. Förutom vykorten var vi på plats med vår ICAN-utställning (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ett informationsbord och banderoller med samma budskap som vykortet. Sedan kortet gjordes har det genomförts en ny

Sifo-mätning (december 2019) som visar att stödet för undertecknande av kärnvapenförbudet är fortsatt mycket starkt hos svenskarna – 78% är för en svensk underskrift.

I augusti uppmärksammade vi traditionsenligt Hiroshimadagen i samarbete med Lunds domkyrka. Vår ICAN-utställning och informationsbord stod uppe i domkyrkans sidoskepp från 5 till 9 augusti, och på själva Hiroshimadagen 6 augusti bjöd vi in fredsforskare Jan Öberg, som talade under morgonmässan på temat ”Kärnvapnens filosofi”. Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand höll i mässan, som hade rubriken ”Be för fred vid Hiroshimadagen”. På kvällen samma dag var vi medarrangörer till Kristianstads FN-förenings möte på Regionmuseet Kristianstad, ”Nej till kärnvapen!”, där FN-förbundets sakkunnige Jens Petersson var huvudtalare, och där vi fick tillfälle att säga några ord om vår verksamhet.

Lite senare i augusti fick vi chans att träffa Annika Nilsson, kommunpolitiker med engagemang för fred och nedrustning som representerar F! i Lund. Vi i lokalföreningen hjälpte till med underlag då Annika skrev en motion för F!s räkning som föreslår att Lund ansluter sig till ICANs Cities Appeal, ett upprop som ger enskilda städer möjlighet att visa sitt stöd för kärnvapenförbudet i de länder som ännu inte anslutit sig. Den 25 september, dagen innan motionen lämnades in (på FN:s dag för kärnvapnens avskaffande), skickade vi in en insändare till tidningar i södra Sverige där vi uttryckte vårt stöd, och undertecknade den tillsammans med lokala representanter för andra föreningar i ICAN-nätverket: Jea Jonsson (Kvinnor För Fred, Skåne) och Joakim Månsson Bengtsson (Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Lund). Insändaren blev oss veterligen tyvärr inte publicerad, men finns att läsa på lokalföreningens blogg: <http://svenskafreds.blogspot.com/> Motionen ligger i skrivande stund på ärendelistan i Lunds kommunfullmäktige, och vi återkommer med uppdateringar om hur det går. Det kan också nämnas att motsvarande motion lämnats in av F! i Göteborg där kommunstyrelsen stödjer en anslutning till Cities Appeal – beslut väntar i kommunfullmäktige.

Under året har medlemmar från lokalföreningen, i olika konstellationer, haft fem mötestillfällen i Lund. Under det senaste, den 9 februari på Vänskapens hus, berättade vår styrelsemedlem Monica Molin om upplevelser från sina resor till Hiroshima och Nagasaki. En fråga som Svenska Freds centralt har arbetat med under året, och som därför också diskuterats på våra möten, har varit hur vi bäst organiserar oss inom föreningen för att stärka engagemanget. En rad frågor skickades ut till oss som lokalförening, och i våra svar underströk vi vikten av vår autonomi, både vad gäller aktiviteter och ekonomi. Systemet med lokalföreningar som egen organisation/juridisk person, tillsammans med stadgarna, lägger grunden för lokalföreningsverksamhet som kan driva sitt eget arbete inom Svenska freds ramar. En uppföljande workshop på temat organisation och framtida engagemangsformer hölls på Långholmen, Stockholm, den 19 oktober. Elisabeth och Emilia från lokalföreningen deltog, tillsammans med representanter för både Svenska Freds centralt och de andra lokalföreningarna. Frågan kommer att fortsätta diskuteras under Svenska Freds kongress, som hålls i Ulricehamn den 16-17 maj.

Vid ett par tillfällen detta verksamhetsår har vi varit med under sammankomster organiserade av våra fredskollegor. Den 7 september var Emilia med på Svenska Läkare mot Kärnvapens nationella möte på Allhelgonagården i Lund, som var en heldag med föreläsningar och diskussioner. Den 28 september åkte Elisabeth och Emilia till Bokmässan i Göteborg, där Fredsam (ett nätverk av fredsföreningar i Göteborg där Svenska Freds ingår) hade en egen monter på det Globala torget. Här fick vi träffa andra medlemmar i Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld, ordföranden Agnes Hellström, Göteborgs ordförande Tomas Magnusson, och höra ett föredrag av Pierre Schori, som var där på inbjudan av Fredsam.

I slutet av 2019 skrev lokalföreningen ihop ett kort brev med frågor till Sveriges riksdagsledamöter om Sveriges försvarssamarbeten. I brevet konstaterar vi att Sverige, under lång tid och med begränsat demokratiskt inflytande alltmer närmat sig Nato, men att Sverige nu också verkar vilja sluta allt fler försvarsavtal med andra konstellationer av länder i Europa. Vi frågar vad detta beror på, vilka konsekvenser det kan få för vår utrikespolitiska autonomi, om och isåfall hur det skulle kunna förbättra relationen till Ryssland och om det kan öka möjligheterna för oss att skriva under kärnvapenförbudet. Brevet skickades ut per mail individuellt till alla riksdagsledamöter i början av januari, och i skrivande stund har vi fått svar från 19 personer. Brevet i sin helhet, och alla de svar vi fått in, finns att läsa på lokalföreningens blogg. Planer finns på att använda de svar vi fått in i vårt vidare arbete, t.ex. som underlag till insändare.

Den 19 och 20 februari var vår lokalförening medarrangörer till två välbesökta möten, på Helsingborgs respektive Lunds stadsbibliotek, där Biger Schlaug föreläste om ”Miljarder till militären – smulor till klimatet”. Vi hade även informationsbord på plats. Birger tog bl.a. upp att hotet mot demokratin inte kommer utifrån, utan från vår egen nedmontering av institutioner som skola, sjukvård, äldreomsorg och rättsväsende, medan allt större summor går till militära utgifter.

Under året har vår vän och lokalföreningens nestor, Albert Vel, gått bort. Vi minns honom med värme, och känner stor tacksamhet för hans betydelsefulla insatser för Svenska Freds Lund-Malmö genom åren. Albert var en fredskämpe och kärnvapenmotståndare i själ och hjärta, och han kommer att finnas i våra tankar när vi under det kommande året fortsätter att arbeta för fred, nedrustning och en svensk underskrift av FN:s kärnvapenförbud.

Styrelsen för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö  
genom Emilia Mühlhäuser (ordf.)